

Nytårsdag Jesu navnedag 01012021

Denne hellige lektie skrives i Første Mosebog:

Herren sagde til Abraham: »Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes.«

Første Mosebog 12,1-3

Epistlen skriver apostlen Paulus til galaterne:

Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares, så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo ikklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.

Galaterbrevet 3,23-29

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.

Lukasevangeliet 2,21

Har du nogen sinde haft lyst til at begynde helt forfra. Starte på en frisk. Glemme alt det der lå bag dig. Blive nulstillet. Ryste det hele af dig. Rejse til mulighedernes land og begynde forfra. Gøre det rigtigt denne gang. Gøre det godt. Gøre det ordentligt.

I går fejrede vi nytårsaften og måske fik du spørgsmålet om du havde nogle nytårsforsæt for det nye år. Måske stillede du dig selv spørgsmålet. Måske med en vis erindring om, at det var vidst det samme svar, du gav som sidste år. Vi vil gerne begynde på en frisk. Viske tavlen ren. Stoppe med at spise usundt, begynde at løbe, kikke mindre på mobiltelefonen. Det er svært at lave om på sig selv og vi kan måske trøste os med, at det heller ikke lykkedes for naboen.

Men vi stiller spørgsmålet hver nytårs aften. Vi har et håb om forandring i vores liv. Vi håber på noget bedre. Så længe der er håb – er der håb.

Abraham troens stamfar skal begynde på noget nyt. Han får opgaven at rejse væk fra alt det kendte. Fra hverdagens trommerum. Han skal rejse til fremtidens land. Et sted der ikke findes for Abraham endnu, men som Gud vil vise ham. Ikke et land og en fremtid han selv skal skabe, men en fremtid Gud vil give ham. Ikke en fremtid, som han selv skal konstruere og som drejer sig om ham selv, men en fremtid der skal blive til fordel for andre. Han skal drage afsted for at blive til en velsignelse for andre. Alle jorden slægter skal velsignes i ham.

Den velsignelse som skulle komme var Jesus Kristus. Livet skulle ikke dreje sin om at overholde en lov, men at tro på Jesus Kristus. Vi blev ikke Guds børn ved at opføre os ordentligt, men ved at tro. Vi blev ikke retfærdige ved at færdes ret, som vi på en måde prøver når vi laver nytårsforsæt. Vi vil måske gerne gøre det rigtige, men gang på gang lykkedes vi ikke med det. Opdragelsen virker ikke. Vi kan ikke frelse os selv, gøre os selv fri. Vi kan ikke selv finde frihedens land og den nye begyndelse.

I dag et det Jesu navne dag. drengen der blev født julenat fik navnet Jesus, som englen havde kaldt ham før undfangelsen. Jesus har haft sit navn fra før han blev til i vores verden. For navnet udtrykker Guds dybeste væsen: Gud frelser. Guds plan fra evighed af er at frelse. Gud ønsker at frelse mennesker. Gud ønsker at vi skal være hans børn i Jesus Kristus.

I dåben bliver vi lige som Abraham sendt ud på en rejse, hvor vi forlader vores land og vores slægt, for at tage bolig i Guds eget land og blive en del af Guds slægt.

Vores liv er nu omsluttet af Jesus, af Guds frelse.

Udgangspunktet er ikke at vi skal gøre noget for at komme til Gud, udgangspunktet er med Jesus, at vi er hos Gud.

I dag begynder der et nyt kalenderår og vi spørger nok os selv om, hvordan det vil blive. Kommer det til at ligne det forgangne – bliver det mere af det samme, eller er der lys for enden af tunnelen. Vil pandemien slippe sit greb om os? Bliver vi frie igen? Kan vi holde påske i år. kan vi fejre jul sammen i år. skal vi invitere vennerne til nytårsfest om et år. Vi har nok hver i sær vores håb og forventninger til det nye år.

Lige meget hvordan året bliver, så er året omsluttet af Guds frelse. Jesus navnedag falder den 1/1. Guds frelse er udgangspunktet for det nye år. Måske vil vaccinen fri os fra pandemien, men Jesus selv er en vaccine der frelser os fra den virkelige adskillelse. Frelsen er fællesskab. Det kan vi mærke i denne tid. Det er det vi længes efter. Og fællesskab er det Gud længes efter. Derfor frelser Gud os. Sætter os fri af det der ødelægger fællesskabet med ham, så vi altid kan være sammen.

Vi kender ikke fremtiden, men det vigtigste er at Jesus navn er nævnt over året. Vi kan hvile i vores dåbs pagt i Guds Ja til os. Frelsen vil vinde uanset hvor sort det ser ud.

Vi kan tage i mod fremtiden, for den er omsluttet af Jesu navn. Frelsen, friheden, fællesskabet er vores horisont.

Godt nytår i Jesu navn. Amen